



Het was kerstvakantie. Piet en Anja zaten gezellig in de woonkamer, want buiten was het bitter koud ... en het sneeuwde! Op een tekenblad tekende Piet een groot plusteken en legde kleine zus uit: “*Dit betekent positief*”. Met een veeg plaatste hij er een even groot minteken naast en zei: “*Dit betekent negatief*”.

Zusje Anja bekeek hem met gefronst voorhoofd, dacht diep na, nam de stift en tekende het plusteken met daaronder het minteken. Verbaasd vroeg Piet: “*Wat betekent dat?!*”. Glunderend antwoordde Anja: “*Dat je het positieve altijd moet onderlijnen!*”.

Nu ook wij de schoolbanken even verlaten en mogen genieten van de kerstvakantie, willen wij, net als Anja, **het positieve** (van deze kerstdagen) **onderlijnen**. De Kersttijd is immers de meest **hoop**gevende periode van het jaar. We verwachten het Licht van de wereld, Jezus de Heer! Het begon al enkele weken geleden, bij het begin van de Advent! Weet je ... op **de adventskrans** – de groene krans met de 4 kaarsen en het rode lint – branden thans alle kaarsen. En dat heeft een bijzondere betekenis!

Het gebruik om een **krans** te maken is ouder dan het christendom. Men vierde rond de winterzonnewende het feest van het licht. De **ronde vorm** van de krans verwijst naar de zon. **Het groen** van de adventskrans is een teken dat de natuur niet dood is, maar in een diepe winterslaap; het is een teken van hoop op nieuw leven. **Het aangroeiende licht** van de 4 kaarsen verwijst naar het steeds dichterbij komende feest waarop christenen de geboorte van Jezus, het Licht van de wereld, vieren! En **de rode kleur** van het lint verwijst naar de liefde, het centrale (**positieve**) thema in de prediking van Jezus!



**En liefde** is niet iets van “nu eens wel en dan weer niet” ... het is geen jasje dat je bij gelegenheid eens kunt aantrekken. **Liefde** hangt niet af van de zin, of van het moment, of van de zin van het moment. **Liefde** vormt een **levenshouding**. Het is een waarde die onze hele manier van leven doordringt. We staan ermee op en soms kunnen we er niet van slapen ...

Proberen wij dan maar wat **méér tijd te maken voor de liefde** onder elkaar. Dat is de **hoopvolle** boodschap die Kerstmis ons wil brengen! En die ‘**hoop**’ kan ons aansteken om mensen van ‘**vrede, liefde en vertrouwen**’ te worden! Het verhaal daarover is het vertellen waard:

## **Lang geleden brandden de 4 kaarsen van de Adventskrans.**

De 1<sup>o</sup> zei: “*Ik ben de VREDE. Maar als je om je heen kijkt, kun je het me niet kwalijk nemen dat ik uitdoof*”. Haar vlammetje werd kleiner tot de kaars niet meer brandde.

De 2<sup>de</sup> kaars zei: “*Ik ben het VERTROUWEN. Meestal kan men me missen. Het heeft dus geen zin dat ik nog verder blijf branden*”. Toen ze stopte met praten, blies een zachte wind haar uit.

Toen zei de 3<sup>de</sup> kaars: “*Ik ben de LIEFDE. De mensen zien niet meer naar me om. Ze vergeten zelfs om van hun medemens te houden*”. Ze wachtte niet langer en doofde uit.

Een kind zag de 3 gedoofde kaarsen. “*Waarom branden jullie niet meer?*” vroeg het kind huilend.

Toen zei de 4<sup>o</sup> kaars: “*Je hoeft niet te wenen. Ik brand nog. Ik kan alle kaarsen terug aansteken. Ik, ik ben de HOOP*”.

# PASTORAAL OP SCHOOL



In deze wintertijd moeten we niet alleen tijd hebben voor elkaar, maar best ook voor God. Wij hebben tijdens de voorbije Advent iedere week weer een lichtje ontstoken ... Deze voorbereidingstijd op Kerstmis, het geboortefeest van Jezus, hebben wij volop mee beleefd! Dat dit feest zeer belangrijk is voor de Kerk en de wereld, spreekt uit de vele kerk- (en kerst-) vieringen, concerten, feestmaaltijden, familiebezoeken, programma's op radio en tv,... En het feit dat wij 2 weken kerstvakantie mogen genieten en onze ouders enkele dagen vrijaf, geeft aan dat wij iets belangrijks, iets positiefs te vieren hebben! De gedachtenis van Jezus' geboorte gaat immers gepaard met de hoopvolle boodschap die Hij ons bracht: "Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil"! Aan ons wordt gevraagd om aan die "vrede" mee te werken!

In een klein stadje waren er nogal wat tegenstellingen tussen de bewoners. Op een nacht werd er op de muur van het gemeentehuis gekalkt: **GOD ZORGT VOOR VREDE**. Met duidelijke letters, zodat iedereen het vanop afstand kon lezen. De volgende nacht schreef de goddeloze tegenpartij er het woordje "nooit" tussen, zodat er te lezen stond: **GOD ZORGT NOOIT VOOR VREDE**. 's Morgens vroeg eiste een woedende menigte dat de burgemeester die beledigende tekst zou laten wegnemen. Plotseling kwam er uit de groep boze mensen een vrouw naar voren. Met een stuk houtskool begon ze te schrijven. Iedereen wachtte vol spanning. Achter het ingelaste woord "nooit", waarover veel mensen zo boos waren geworden, schreef zij het eenvoudige woord "alleen". Daardoor werd het totale opschrift nu: **GOD ZORGT NOOIT ALLEEN VOOR VREDE ...**



Kerstmis is het feest waarop we vieren dat Jezus de weg wijst van dienstbare liefde en vrede onder alle mensen! God heeft ons daarvoor nodig want Hij zorgt inderdaad nooit alléén voor vrede!

**Het is elke dag Kerst**, als je meewerkt aan de vrede op aarde voor alle mensen van goede wil!

**Het is elke dag Kerst**, als je geleerd hebt vriendschap te zien in de ogen van een ander.

**Het is elke dag Kerst**, als je beseft dat woorden als 'jij' belangrijker zijn dan 'ik' en 'mezelf'.

**Het is elke dag Kerst**, als het er niet meer toe doet, of je nu de eerste bent of de laatste, de beste of de minder goede.

**Het is elke dag Kerst**, als je een eerlijk geweten hebt en blij kunt zijn met wie je bent.

**Het is elke dag Kerst**, als je geen speciale gelegenheid zoals Kerst nodig hebt, om een beetje vreugde en vrede te verspreiden.

**Het is elke dag Kerst**, als je jezelf blijft geven, niet enkel met Kerst maar het hele jaar.

**Is dat niet de positieve boodschap die wij in deze Kersttijd moeten onderlijnen!!?!?**

Gezegende en inspirerende Kerstdagen voor jou ... en alle goeds voor het nieuwe jaar 2017 !!

Diaken Danny Vandenbroucke.