



We moeten slagen ...

Nu de **proefwerken** net achter de rug zijn, wil ik ieder van ons oproepen om opnieuw ons best te doen, want er is nog iets waarin wij moeten ‘**slagen**’ ...!

Iemand schreef ooit: “*Wil je van je leven iets maken, dan moet je **slagen in je vrije tijd!***”.

Of de **vakantietijd** een “aangename” tijd zal worden, dan wel een “lege / verloren” tijd, ligt voornamelijk aan onszelf. We hebben namelijk alles in handen om er het beste van te maken! De **vakantietijd** kan een heerlijke tijd worden, als wij de juiste gesteltenis hebben om van die **vrije tijd**, een ‘**goddelijke**’ tijd te maken! Leert de Bijbel ons immers niet dat ook God rustte op de zevende dag – en zag dat alles goed was!?. Sommigen onder ons zullen straks een vakantietrip maken naar een verre bestemming; anderen blijven dichterbij huis. Wat het ook wordt; het volgende **verhaaltje** brengt ons al een eind op weg om van de **vakantietijd** een **goddelijke tijd** te maken:

De 7 wereldwonderen ...

“Een meester vroeg aan zijn leerlingen: ‘Wat zijn op dit moment de 7 wereldwonderen?’ Na veel discussie zeiden ze: ‘de piramiden in Egypte, de Taj Mahal in India, de beelden van het Paaseiland, het Panamakanaal in Midden-Amerika, de Eiffeltoren in Parijs, de Sint-Pietersbasiliek in Rome en de Chinese Muur’. Terwijl de meester nog bezig was de stemmen te noteren, zag hij dat één leerling nog niet klaar was. Hij ging naar haar toe en vroeg: ‘Is het zo moeilijk om een lijstje te maken?’ En de leerlinge zei: ‘Ja, nogal, het zijn er zoveel dat ik moeilijk een keuze kan maken’. Toen zei de meester: ‘Zeg maar wat je al hebt, misschien kunnen we je helpen’. Het meisje twijfelde even, maar las dan voor: ‘Ik denk dat de 7 wereldwonderen zijn: te

kunnen zien, te kunnen aanraken, te kunnen horen, te kunnen tasten, te kunnen voelen, te kunnen lachen en te kunnen liefhebben’. Toen werd het heel stil in de klas ...!”.



Ja, zo is het: de mens maakt reizen om zich te verbazen over de hoogte van de bergen, over de geweldige golven van de zee, over de lange loop van de rivieren, over de uitgestrektheid van de oceaan, over de eeuwige kringloop van de sterren - maar aan zichzelf en de medemens gaat hij zonder verbazing voorbij!”.

Nu de **vakantie** aanbreekt, is het goed dat wij:

- weer leren ontdekken dat de hemel blauw is en het gras onvoorstelbaar groen,
- dat de zon zo brandend heet kan zijn en de oogst zo geel,
- dat de bossen zo stil zijn en de mensen zo vriendelijk en bezorgd.

Soms is het **stil worden** en **luisteren** en je klein voelen, omdat je plotseling iets voelt van een enorme God die je draagt; een God die de wereld heeft geschapen – ook de **zevende (rust)dag!**

Engelen ontmoeten ...

In de vakantietijd ontmoeten wij soms “**engelen**” van mensen. Ze leven en werken voor mensen die minder geluk hebben. Ze tellen hun uren niet – hebben **engelengeduld!** Hun liefde voor de mensen is groter dan hun streven naar geld en bezit.

PASTORAAL OP SCHOOL



Moesten ze er niet zijn, ontelbaren zouden geen werk, geen tafel, geen bed, geen vriendschap vinden! De **engelen** zijn nog onder ons!

Ze hebben geen vleugels, maar hun hart is een veilige haven voor allen die door de storm van het leven geteisterd worden!

Engelen zijn mensen die méér doen dan ze móeten doen! En daar is heel wat TIJD, MOED en LIEFDE voor nodig! Misschien kunnen ook wij zo'n (engelen van) mensen zijn?! Want ... **vakantie** is maar de valies, alles hangt af van wat je erin steekt!



Als je - in uw buurt - iemand anders kunt opzoeken om een praatje mee te slaan, om een paar ogenblikken samen door te brengen, dan kan dit een **gedeelde vakantiedag** zijn, of anders gezegd: een **dubbele vakantiedag**!

Geluk ... een stukje hemel op aarde ...

Er zijn zo van die mensen, ja zelfs jongeren, die – met engelengeduld – het liefdesgebod van Jezus zo beantwoorden: **ga en maak gelukkig!**

Maak tijd om vriendelijk te zijn, het is de weg naar het geluk!

Maak tijd om te lachen, het is de muziek van het hart.

Maak tijd om te geven, het leven is te kort om een egoïst te zijn.

Maak tijd om te rusten, het is de bron van degelijke arbeid.

Maak tijd om te werken, er is nog veel te doen.

Maak tijd om te leren, het is de fontein van alle wijsheid.

Maak tijd om te luisteren, er wordt al zoveel gepraat.

Maak tijd om blij te zijn, het is het geheim van een kind.

Maak tijd om te beminnen, het is de kracht van het leven.

Maak tijd om te danken, het leven is zo schoon.

Maak tijd om gelukkig te zijn, de zon is er voor iedereen.

Daar is **een groot geloof** voor nodig, want geloof tilt ons hoger dan onze éigen mogelijkheden!

God, ik geloof in Jou. Jij die me het geschenk van **de vrije tijd** hebt gegeven, als een kans om meer aandacht te hebben voor Jou en elkaar.

Jezus, ik geloof in Jou. Jij die alle mensen steeds nabij was. Ik wil naar jouw voorbeeld **tijd vrij maken** voor de anderen.

Geest van God, ik geloof in Jou. Jij die mij inspireert om deze zomermaanden niet voor mezelf te nemen, maar om in liefde anderen te dragen en zo mee te bouwen aan **een stukje hemel op aarde voor iedereen!**



Een aangename, "goddelijke", vakantietijd!